

Matteüs 26, in het bijzonder 26, 69-74a: Petrus zat buiten op de binnenplaats. Er kwam een slavin naar hem toe, die zei: 'Jij was ook bij die Jezus van Galilea.' Maar hij ontkende het waar iedereen bij was: 'Ik weet niet waar je het over hebt.' Hij ging naar het portaal en een andere slavin zag hem daar en ze zei tegen wie daar stonden: 'Die man daar was bij Jezus de Nazoreeër.' Opnieuw ontkende hij onder ede: 'Ik ken die man niet.' Na een tijdje kwamen de omstanders dichterbij en zeiden tegen Petrus: 'Inderdaad, jij hoort ook bij hen; trouwens, jouw spraak verraadt je.' Toen begon hij te vloeken en te zweren: 'Ik ken die man niet.'